

## **En lille piges livshistorie.**

(Min mormors beretning om hendes barndom og ungdom fortalt til datteren Doris).

Den 24. april 1887 kom en lille pige til verden. Hendes navn blev Anna Marie Jørgine Hansen. Hendes liv skulle ikke blive en dans på roser, for hendes fader måtte ikke ægte hendes moder. Efter hans families opfattelse var moderen ikke god nok til ham. Han var gårdmandssøn og hun var kun en fattig tømmermandsdatter fra Svanninge.

De første halvandet år var hende og moderen sammen, da de boede hjemme hos moderens forældre, men da mormoderen døde og en morbror var blevet gift, måtte pigens moder forlade hjemmet, fordi morbroderen og hans kone kom og overtog huset og pasningen af den gamle fader.

Pigen blev i hjemmet et par år eller tre, så kom der børn hos tanten og onkelen, og så kunne de ikke have den lille Anna. Hun var derefter en tid hos en moster, men så kunne hun heller ikke være der mere. Moderen havde imidlertid fundet en mand, som hun rejste til København med. Så da den lille Anna var fire år blev hun igen flyttet, denne gang til moderens ny mands forældre i Orehus i Diernæs. Der fik hun det godt, for den gamle bedstemor var god mod hende.

Da Anna skulle i skole, kom hendes moder og stedfar hjem fra København, men da hun næsten ikke kendte sin moder, var det ikke helt nemt. Efterhånden kom der også små søskende til, og da kårene i hjemmet var små, kunne hun fornemme, at hun var lidt i vejen. Derfor gik hun, da hun fyldte ni år, ned i Holstenhus' have og spurgte om, de havde noget arbejde. Det havde gartneren ikke den dag, men der gik ikke længe, inden der blev sendt bud efter hende. Det blev de meget forbavsede over i hjemmet, men hun fik lov.

Da det blev høst, kom hun med i marken for at binde korn op (9 år gammel), men når hun nu skulle deltage i høsten, lavede den gamle bedstefar en krat (høstrive) til hende, for hun skulle have en rive, som passede til hendes små hænder.

Tiden går, og da den gamle bedstemoder dør, kommer der en svær tid for familien. Bedstefaderen flytter til en datter, og så må familien flytte fra Orehus, fordi baronen på Holstenhus ikke kunne have en mand, der ikke delte hans politik, boende. (Se beretningen om Christian Hansen).

De flyttede først nogle måneder til Faaborg og senere til Lindebjerg. Det var en arbejderbolig til Holstenhus' avlsgård.

Annas moder var malkekone og stedfaderen arbejdede på gården.

Ca. et halvt år før Annas konfirmation kommer skytte Nielsen. Han vil gerne have Anna til at passe kvæg i skoven, men det siger hendes stedfar nej til. Hun skulle ikke ud før hun var konfirmeret.

Den 1. maj 1901 kommer Anna ud at tjene hos tjener Rasmussen, Holstenshus' tjenerbolig. Her var hun til 1. maj 1902, hvor hun kommer til Anders Rasmussen i Kalleko (kalkbrænderen). Hun forlader denne plads 1. november samme år og kommer til en bager i Svanninge (H.R.Hansen). Hun er hos bageren et halvt år. Hvad hun laver fra maj til november 1903 er uklart, men 1. november 1903 flytter hun til Byggestergården i Horne, hvor hun er til sit giftermål 20. juni 1908. Nævnte oplysninger fremgår af hendes skudsmålsbog.