

## Tilbageblik.

### Fortalt af Harry Rasmussen til Bent Jensen, Diernæs lokalarkiv.

Det var en flot efterårsdag. Solen skinnede ind af køkkenvinduet og ramte præcis de to kaffekopper på køkkenbordet - de stod og ventede på, at Harry og jeg skulle tage ved øret og nyde den kop formiddagskaffe, som der duftede af.

På bordet stod en skål med en fladfisk, så jeg var ikke den første gæst den dag. Fiskehandleren havde været der kl. 7.30 og fået kaffe - en tradition, som Harrys kone Clara startede for 17 år siden.

Harry blev født 1908 i Nr. Lyndelse, hvor hans far var skomager. De flyttede i 1910 til Diernæs og lejede sig ind i huset Viekærvej 14.

Der boede flere familier i huset, så der var ikke meget plads til det enkelte familiemedlem. Huset så ud som i dag, bortset fra at stråtaget er udskiftet med plader. Til højre for indgangen havde faderen sit skomagerværksted. Ved den anden ende af huset var der et udhus (nu nedrevet), som husede en flok far og geder.

2 år senere i 1912 købte faderen det hus, som vi nu er i. Der blev indrettet skomagerværksted; men da krigen kom i 1914, blev faderen indkaldt som soldat - det blev han i alt 4 gange. Det betød, at der nu ingen indtægt var i hjemmet, og moderen måtte tage arbejde på Holstenshuus avlsgård, hvor hun vaskede spande (mælkejunger). Lønnen var 15 kr. om måneden.

Efter krigen kom faderen hjem igen, men opgav skomagerværkstedet og blev så i stedet arbejdsmand.

Da Harry var 14 år, kom han i lære hos gartner Rosenlund ved Smedebakken i Kaleko. Også der var lønnen 15 kr. om måneden + kost og logi.

Gartneriet frembragte alle mulige grøntsager, som blev solgt dels fra ejendommen, dels på torvet i Faaborg. Harry husker, hvordan hestevognen blev læsset aftenen før torvedagen. Næste morgen spændte gartneren hesten for vognen, men Harry måtte tage cyklen, for han skulle være parat til at cykle rundt med varerne, når de fine fruer havde været og udpege dem på torvet. Han havde også en lille trækvogn til rådighed til de nærmeste.

Det var en periode, han mindes haft barnedåb, datteren var blevet døbt, og Harry var på vej til Helenelund i Alléskoven for at aflevere en lånt kaffekande. Da han i sne og is vandrede op ad Skrædderbanken, susede Clara tæt forbi ham i sin slæde. Han blev inviteret til en tur på slæden - det blev senere til et ægteskab, der efter 63 år pludselig blev afbrudt af Claras død her i sommer.

Efter læretiden fik han ansættelse hos slotsgartneren på Brahetrolleborg. Det hørte med til bestillingen, at man skulle holde Skarntydemølle i pæn stand - skuffe og rive omkring huset, det blev dengang brugt til jagtselskab.

Efter 3 år kom han til gartner Holger Nielsen, Kalekovej; men så bad Rosenlund ham komme tilbage til Kaleko. Det blev til 19 års ansættelse.

I mellemtiden var Harrys forældre flyttet til Faaborg, hvor faderen arbejdede på træuldsfabrikken. Harry og Clara købte huset af forældrene i 1931 og blev gift samme år,

I 1947 fik de lyst til at starte deres eget gartneri. De byggede flere drivhuse og mistbænke. De kørte på cykel hver dag til Faaborg, hvor de solgte deres produkter til forretningerne. I 1954 købte de en Ford 31,5/2 tons vogn. Nu kunne de køre til torvet i Svendborg, og der blev bygget flere drivhuse.

I 1969 fik Harry og Clara tilbudt graver still ingen ved Diernæs kirke. De sagde ja og trappede deres gartneri ned.

I dag er drivhusene væk, og huset står igen, som det var i 1931.

